

*DILEMMA*

**GOD, DOE MIJ MAAR  
EEN WONDER**

**OF**

**GOD HEEFT WEL WAT  
BETERS TE DOEN!**

Hebben wonderen nog een plek in onze maatschappij?  
In het wetenschappelijke wereldbeeld is weinig ruimte voor iets dat afwijkt van de natuurwetten.

Bovendien lossen we onze problemen het liefst zelf op. Je moet vooral zelfredzaam zijn: je cijfers, je ontwikkeling, je relaties – het is allemaal je eigen verantwoordelijkheid. Is vragen om een wonder of een teken van God dan geen zwaktebod?

En zelfs al zou je graag een wonder willen: als je naar de wereld om je heen kijkt, kun je het gevoel hebben dat God wel iets anders aan zijn hoofd heeft dan jouw ‘kleine’ problemen.

Toch lees je in de Bijbel steeds weer over kleine en grote wonderen, van God die de Rietzee splitst tot Jezus die talloze mensen geneest en een picknick voor duizenden mensen organiseert. Hoe moet je dat zien, in deze tijd?

De personenpagina uit de Jongerenbijbel laat je kennismaken met Gideon, een jongeman die moeite heeft om op Gods wonderen te vertrouwen, maar juist daarom steeds weer om een teken vraagt. Lees hem samen of voor jezelf, en wissel uit hoe jullie zelf naar wonderen kijken.

Wie?

## Gideon: vraag je een teken als je twijfelt?

We willen aan anderen vaak vooral laten zien hoe mooi en goed we zijn. Ook in de Bijbel zoeken we eerder naar inspirerende voorbeelden dan naar 'losers'. Wie wil er nu niet een held zijn als Gideon? Maar is Gideon wel een dappere held? Als we zijn hele verhaal lezen, dan zien we ook een andere kant. We zien iemand die twijfelt en veel dingen verkeerd doet. Hij is zwak, maar tegelijkertijd sterk omdat zijn kracht bij God vandaan komt.



### God bevrijdt

Het zijn donkere tijden in Israël. Het volk vereert God niet op de juiste manier en daarom wordt het lastiggevallend door de Midjanieten. Ieder jaar als de oogst bijna klaar is, vallen ze Israël binnen. Ze plunderen het land en zorgen ervoor dat de oogst wordt vernietigd. Israël leeft in bittere armoede. Als de situatie te erg is geworden, roept het volk God om hulp. God schiet te hulp. Gideon wordt door God geroepen om het volk te bevrijden. Onder zijn leiding worden de Midjanieten verslagen.

### Te mooi?

Veel mensen kennen Gideon als een held. Je zou zelfs jaloers op hem kunnen worden. Hij maakt verschillende wonderen mee. God spreekt direct tot hem. Hij ontmoet zelfs een engel die tegen hem zegt: 'God is met je, dappere held.' Maar toch vindt Gideon het moeilijk om God te vertrouwen. Veel liever blijft hij doen wat hij doet. Zijn nek uitsteken en doen wat God vraagt – hij zit er niet op te wachten. Hij is bang! Hij protesteert en vraagt: 'Als God ons helpt, waarom gebeuren al deze vreselijke dingen dan? Waar blijft Hij dan?' Hij twijfelt aan zijn familie, maar vooral aan zichzelf. 'Mijn familie heeft niets in te brengen en ik ben ook nog eens de jongste van de familie.'

### Dappere twijfelaar

Gideon is van zichzelf misschien een angstige weifelaar, maar samen met God is hij een dappere twijfelaar! God heeft geduld met Gideon. Hij bemoedigt hem en wil hem sterk maken. Het antwoord van God aan Gideon is ook bijzonder: 'Jij kunt het, omdat Ik je bijsta.' God wil mensen gebruiken, ook als ze twijfelen.

### Om over na te denken

- Laat jij jezelf vooral van je mooie kant zien of ben je ook eerlijk over je twijfels en je angsten? Kun je iets noemen? Laat je aan God andere dingen zien dan aan mensen?
- God vraagt vertrouwen van Gideon en moedigt hem aan om Hem te dienen. Hoe kun jij God vertrouwen in je dagelijks leven en Hem dienen?
- Zijn er momenten waarop je graag een teken van God zou willen? Hoe zou je op zoek kunnen gaan naar zo'n teken?

### Om verder te lezen

Rechters 6:15-16.

*Wil je nog verder aan de slag met het thema Wonderen? Hieronder vind je een aantal extra vragen en een Bijbelgedeelte rond dit thema.*

- Aan welke kant van dit dilemma sta jij? Vraag je God om een wonder, of heb je het gevoel dat Hij zich toch niet met je leven wil bemoeien?
- Vind je het raar of juist stoer als iemand om een wonder vraagt? Waarom?
- Lees samen Matteüs 13:53-58. Begrijp je de houding van de mensen in Nazaret? Wat vind je ervan dat hun ongeloof ertoe leidt dat Jezus maar weinig wonderen kan doen?